

Bijbelstudies Leviticus

Intro

Had je maar altijd zo'n bijbelstudie als die twee die op weg waren naar Emmaus. Dat je kan zeggen: 'Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?' (Lucas 24,32). Want zo gaat het lang niet altijd. Je kunt te veel blijven hangen in je eigen meningen en gedachten, je kunt ook de tekst uitpluizen zonder dat het je leven raakt. We hebben de heilige Geest nodig om Gods stem te verstaan.

Gelukkig werkt de Geest ook door mensen heen. Ik kan ervan genieten als iemand vragen stelt die ik nooit zou stellen, als iemand me op iets wijst wat ik nog niet wist. Een goede vorm vind ik de methode hiernaast. Dit brengt vaak meer dan boekjes waarin alles al wordt voorgekauwd en elke uitdaging weg is.

Bijbelstudie

Lees de tekst hardop

Beantwoord voor jezelf de volgende vragen:

1. Wat maakt je blij?
2. Wat ergert je?
3. Wat roept vragen op?
4. Wat zegt dit over God?
5. Wat zegt dit over jou?
6. Wat kunnen we er vandaag mee?

Beantwoord de vragen met elkaar



Leviticus

Toch is het soms ook goed om meer gerichte vragen te stellen bij een tekst. Hieronder volgen een paar korte 'bijbelstudies' die ik heb gemaakt op basis van gemaakte preken + enkele gespreksvragen. Misschien zou ik het beter ultra-korte samenvattingen van mijn preken kunnen noemen. Doel van deze stukjes is om Leviticus wat dichterbij te brengen en om met elkaar nog eens door te praten over de diensten die we hierover hebben gehad.

Dat kan alleen wanneer je meer doet dan een A4tje lezen. Open de bijbel en laat het Woord van God op je inwerken. Ik hoop wel je door mijn 'bijbelstudies' de tekst beter verstaat, zodat je hart door Gods Geest brandt en je met elkaar tot een goede bespreking kunt komen. Leviticus is geen gemakkelijk boek, maar het kreeg mij steeds meer te pakken. De spanning dat de heilige God te midden van zondige mensen woont, de noodzaak van verzoening, het gewone leven van eten, drinken, je lichaam etc dat aan de orde komt. Maar ook alles wat doet denken aan Jezus Christus, de Zoon van God. Wat is het bijzonder dat wij in de nabijheid van de heilige God mogen leven!

Onderwerpen

Dit zijn de bijbelstudies t/m hoofdstuk 16 (verder ben ik niet gegaan):

1. God roept je, kom dichterbij (Leviticus 1)
2. Dank voor het leven (Leviticus 7)
3. Niet te casual (Leviticus 8)
4. Om stil van te worden (Leviticus 10)
5. Wat staat er op het menu? (Leviticus 11)
6. Houd afstand (Leviticus 13)
7. M/V en lijf (Leviticus 15)
8. Goede vrijdag, grote verzoendag (Leviticus 16)

Leviticus	
offer	1-7
priester	8-10
(on)rein	11-15
verzoening	16
heilig	17-28

Rik Meijer, mei 2020

Wil je op een van de bijbelstudies reageren? Maar naar dcmeijer@gkv.nl