

3. Niet te casual

Lezen Leviticus 8: 1 – 24

Op je werk draag je andere kleding dan tijdens een feestje. Wanneer je naar een bruiloft gaat doe je feestkleren aan, anders gaat er iets mis. In een gelijkenis vertelt Jezus over iemand die in de buitenste duisternis wordt gegooid omdat hij geen feestkleding aan had (Matteüs 22). Die man bleek totaal geen respect te hebben voor de bruidegom. Kleren laten iets zien van respect en daarom moeten de priesters in Leviticus 8 zich aan de kledingvoorschriften. Daarmee laten ze zien hoe mooi het is om in Gods dienst te staan, maar ook dat dat met ontzag is. Het mag nooit te ‘casual’ worden om dicht bij Hem te leven.

In heel het boek Leviticus proef je dat het niet de normaalste zaak van de wereld is dat God bij zijn volk komt wonen. En ook al is de priestercultus inmiddels voorbij omdat Jezus voor eens en altijd het offer van zijn leven bracht (Hebreeën 7,27), dat maakt het niet minder bijzonder dat hij met zijn Geest in ons wil wonen en jij dicht bij God mag komen. Dat kan alleen vanwege het bloed van Christus.

Wanneer je dat gelooft, dan word je ook zelf een priester. Niet meer zoals in Leviticus 8, maar op een andere manier. Volgens zondag 12 van de Heidelbergse catechismus ben je een ‘christen’ omdat je door het geloof deel krijgt aan Jezus’ zalving. Als priester mag je horen bij de Priester. En ook al heb je dan niet die kleren aan als Aaron toen, je mag wel zeggen dat je ‘met Christus bekleed’ bent. Omdat je ‘in Christus gedoopt’ bent (Galaten 3,27). Wat ben je prachtig gekleed!

En dan wil je ook anders leven door de kracht van de Geest. In Leviticus 8 lees je hoe Aaron en zijn zonen bij Mozes kwamen en er bloed aan hun rechteroorlel, hun rechterduim en de grote teen van de rechtervoet werd gestreken (8,23). Dat komt vreemd over, maar denk maar aan horen, werken en wandelen. Met Christus bekleed leer je goed luisteren, heilig werk uit te voeren en te wandelen met God. Leef als priester in Gods dienst, niet te casual maar met heilig ontzag.

Vragen

1. Wat zegt het over God dat de priesters speciale kleding aan moeten?
2. In hoeverre loop je het risico om te casual (gewoontjes) met de Heer om te gaan?
3. Ben je een priester in Gods dienst?
4. Denk erover na in hoeverre je door Jezus’ bloed gereinigd moet worden om...
 - te kunnen luisteren naar Gods stem (oorlel)
 - te kunnen werken in zijn koninkrijk (duim)
 - te kunnen wandelen met God (voet)