

2. Dank voor het leven

Lezen Leviticus 7: 11 – 27

De spelregels zijn helder, maar wat is eigenlijk het doel van het spel? Zo is het hoe en wat bij de offers duidelijk, maar waar dienen die offers precies voor? En waarom dat scherpe verbod op het ‘eten’ van bloed en vet? Lang niet alles wordt duidelijk. Je kunt dan de bijbel dicht doen met een zucht of snel doorbladeren omdat je niet wilt toegeven dat je iets *niet* begrijpt... Maar geef soms ook gewoon toe dat je iets *niet* weet of meteen begrijpt.

Zie het ook als een uitdaging om er vervolgens andere bijbelteksten bij pakken. Dan zie je dat God al tegen Noach zegt dat je geen vlees moet eten waar nog leven in is (Genesis 9,3-4). En hoor je hoe tegen kersverse christenen wordt gezegd: laat je niet in met vlees waar nog bloed in zit (Handelingen 15,20). Het bloed *zelf* geeft geen kracht, maar staat wel symbool voor het leven dat God geeft. In Leviticus wordt dat sterk gezegd: ‘bloed is leven’ (Leviticus 12,23). het is de levenskracht van een levend wezen (Leviticus 17,11). Daarom moet je respect moet hebben voor het leven, want het is door God gegeven.

Ontzag voor het leven betekent ook dat je leert om te leven voor Gods aangezicht, juist ook in het gewone. Secularisatie heeft niet alleen te maken met lege kerken, maar ook met onvermogen om je (gewone) leven als geschenk van God te zien. Los van Hem geniet je van een vakantie, een feest of een maaltijd. Van het vredeoffer mag je leren dat je *wel* de God van het leven dankt. Dat kon toen als teken van *dank* (7,12), omdat er een *gelofte* was gedaan (7,16) of gewoon *vrijwillig* (7,16). En dat allemaal met een heilig ontzag voor Hem, want alleen hij is de HEER.

Het bijzondere is: geven kost je wat, maar gek genoeg krijg je er ook veel voor terug. Zo werkt het in het koninkrijk van God. Leven is geven en hoe diep dat kan gaan laat Jezus’ offer tot in de dood wel zien. Maar soms ook heel ‘gewoon’: je hebt het eigenlijk heel druk, maar toch geef je wat van je tijd in dienst van God en je naaste. En tot je eigen verrassing ervaar je daarin veel van Gods zegen. Wat ontvang je veel!

Vragen

1. Waarom geeft de HEER hier zo’n scherp verbod op het ‘eten’ van bloed?
2. Wat doe je wanneer je bij bijbellezen niet begrijpt wat ‘het doel van het spel’ is?
3. In hoeverre lukt het je om je gewone leven voor Gods aangezicht te leven?
4. Heb je wel eens iets geofferd (geld/tijd) waar je een deel van terugkreeg?
5. Zoek voorbeelden in de bijbel van een ‘gelofteoffer’ (1 Samuel 1, Genesis 28).