

## 8. Goede vrijdag, grote verzoendag

Lezen Leviticus 16: 1 – 22a

Eens per jaar mocht de hogepriester in het heilige der heilige komen. Dat moest met de grootste zorgvuldigheid gebeuren. Niet voor niets wordt de dood van Nadab en Abihu hier in herinnering gebracht. Aaron moest zich wassen, speciale priesterkleding aandoen en grootse offers brengen om voor zichzelf en zijn familie verzoening te bewerken (16:5-6). Er was er maar een die geen offer voor zichzelf hoefde te brengen om in Gods nabijheid te komen en dat is Jezus. En juist hij is degene die het offer van zijn leven brengt (Hebreeën 7:27).

Op grote verzoendag (*yom kippoer*) bracht de hogepriester twee bokken naar de ingang van de ontmoetingstent. De ene bok werd geofferd als reinigingsoffer, op de andere bok legde hij beide handen. Alle wandaden en vergrijpen werden openlijk uitgesproken en op die manier werden de zonden op de kop van het dier gelegd. Vervolgens nam de bok alle zonden mee naar het verlaten gebied, naar Azazel (16: 21-22). In het moderne Hebreeuws betekent ‘ga naar Azazel’ iets als ‘val dood’. In zekere zin is Jezus die zondebok geworden en neemt hij de zonde van de wereld weg (Johannes 1: 29). Naar de hel met alles wat tussen God en mij instaat. Weg ermee!

Ook die eerste bok van Leviticus 16 laat iets zien van verzoening, al blijft het ook verborgen. Het bloed van die bok werd in het heiligdom gebracht en er was dus niemand (behalve de hogepriester) die er getuige van was. Zo blijft ook dat wat er op de Schedelplaats tussen de Vader en de Zoon gebeurt verborgen. Hoe verzoening ‘werkt’ is niet te bevatten, maar duidelijk is wel dat Jezus’ bloed zorgt voor vrede tussen God en ons. Zijn dood is mijn leven!

Zie je dat, geloof je dat? Die ene misdadiger aan het kruis vraagt of Jezus aan hem wil denken als hij in zijn koninkrijk komt (Lucas 23:42). Op de plek van de dood gaat het over de toekomst. En dan blijkt het voorhangsel in de tempel te scheuren (23:45). De toegang tot de hemel ligt open, want Jezus is overwinnaar! Hij ging het hemelse heiligdom binnen niet door het bloed van een dier, maar met zijn eigen bloed. “Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven.” (Hebreeën 9:12).

### Vragen

1. Wat leert de eerste bok je over verzoening?
2. Wat leert de tweede bok je over verzoening?
3. In hoeverre heb je in geloof een jaarlijkse ‘grote schoonmaak’ nodig?
4. Geloof je dat je zonden die je voor God hebt beleden ook echt weg zijn?
5. In hoeverre is het nodig dat we opnieuw het bevrijdende van de biecht ontdekken?