

## 7. M/V & lijf

Lezen Leviticus 15: 16 – 24

Het eerste deel van Leviticus 15 gaat over iemand met een SOA. Het lijkt op iets als gonorroe en het wordt nogal expliciet beschreven. In het laatste deel van hoofdstuk 15 gaat het over een chronische ziekte, want daar gaat het over een vrouw met langdurig bloedverlies. In het middengedeelte wordt echter gesproken over iets wat heel normaal is: mannen krijgen een zaadlozing en vrouwen worden ongesteld. Maar blijkbaar was je ook dan onrein. Niet voor langere tijd, maar voor een korte periode. Denk bij onrein niet aan ‘vies’ of ‘zondig’, maar aan afstand houden tot de eredienst.

Zoals wel vaker in Leviticus denk je: waarom? Het is zoeken naar een antwoord. Waarschijnlijk staat het zaad van de man symbolisch voor levenskracht. Het zaad van Onan ging verloren, het leidde niet tot een kind (Genesis 38,9). Wanneer een vrouw ongesteld is vloeit er bloed weg en bloed staat in Leviticus voor leven. Een zaadlozing en menstruatie bepalen je bij iets normaals, maar ook bij iets wonderlijks: hoe God het leven heeft bedacht. En juist dit kan je ook bij iets pijnlijks bepalen. Je zou graag kinderen willen krijgen, maar elke maand voel je opnieuw het verlies als je weer ongesteld bent geworden.

Er is veel in deze tekst wat vervreemding oproept en het kan leiden tot de meest vreemde toepassingen. Blijvend is in ieder geval dat God erop uit is om het leven te beschermen, door van sommige dingen te zeggen: pas er mee op, ga er voorzichtig mee om. Ik zie het voor de vrouw toen ook als een bescherming dat een man niet met haar naar bed mocht als ze ongesteld was.

Juist in het christelijk geloof is er altijd veel waardering geweest voor het lichaam. Lang niet altijd in de praktijk, maar wel als je naar het evangelie kijkt. Paulus zegt tegen de gelovigen in Korinthe: ga niet naar de hoeren, want je lichaam is een tempel van de heilige Geest! (1 Korintiërs 6). Je lijf doet er toe, met alle verlangens, gevoelens, beperkingen. Nergens is de bijbel preuts, maar het is ook nooit grenzeloos. Je bent door God gemaakt, en gekocht en betaald door Jezus Christus. Met huid en haar.

### Vragen

1. Hoe leer je God in deze tekst kennen?
2. In hoeverre is het krijgen van een zaadlozing of ongesteld worden zowel bijzonder als normaal?
3. Vind je dit een bemoedigende tekst wanneer je niet lekker in je vel zit of te maken hebt met verlies?
4. Hoe bijzonder is het dat het lichaam zo gewaardeerd wordt in het christelijk geloof?