

6. Houd afstand

Lezen Leviticus 13: 1 – 17 & 45 – 46

Vermijd sociale contacten, dat is de oproep in deze corona-crisis. Het leidt tot pijnlijke situaties want mensen raken geïsoleerd. Afstand houden doet pijn. In bijbelse tijden was dat de realiteit voor mensen met huidvraat. Je zou maar naar de priester moeten, bang voor de diagnose. Soms was de diagnose snel gesteld, maar het kon ook zijn dat je eerst in quarantaine werd geplaatst. Na 7 dagen werd je opnieuw geïnspecteerd en als je het dan had, dan werd je buiten de gemeenschap geplaatst. Als teken van rouw moest je je kleren scheuren en ‘Onrein! Onrein!’ roepen (13,45-46).

Wat is huidvraat? In vroegere vertalingen werd gesproken van melaatsheid of lepra, maar in Leviticus 13 worden ook verschijnselen genoemd die daar niet bij passen. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft het woord ‘huidvraat’ bedacht om er verschillende aandoeningen mee aan te duiden, zoals psoriasis, schimmelinfecties en eczeem. Het is niet alleen een ziekte, want het kan ook in stof zitten.

Waarom was er geen plek binnen de gemeenschap voor mensen met huidvraat? Ze konden er toch niks aan doen? Mogelijk is het vanwege het besmettingsgevaar, maar het kan ook zijn dat huidvraat symbolisch staat voor de dood. Wanneer Mirjam wordt gestraft met huidvraat spreekt Aaron over een lichaam dat al half vergaan is (Numeri 12,12). Het ziet eruit alsof het lichaam al aan het ontbinden is. Had je huidvraat, dan was je als een dode en het gebied van de dood moest duidelijk gescheiden blijven van de God van het leven. De HEER is niet de god van de dood, zoals de andere volken die wel kenden. Het onderscheid moet scherp blijven.

Dat wil gelukkig niet zeggen dat God op een afstandje blijft toekijken. De Zoon van God komt in de wereld en wordt uiteindelijk zelf buiten de gemeenschap geplaatst en verlaten. Om zo je schuld op zich te nemen en je ziekten te dragen (Jesaja 53). Houd daarom geen afstand tot Hem maar zing met het lied *Heer ik kom tot U*: ‘Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.’

Vragen

1. Wat zegt het over God dat mensen met huidvraat buiten de gemeenschap werden geplaatst?
2. Waarom hadden de priesters de taak om te bepalen of er sprake van huidvraat was (Leviticus 10,10)?
3. Wat is er op tegen om God de ‘God van de dood’ te noemen?
4. Wat doet het met je als je door ziekte geïsoleerd raakt van kerk en maatschappij?
5. Wat roept het lied ‘Heer ik kom tot U’ bij je op?