

5. Wat staat er op het menu?

Lezen Leviticus 11: 1 – 23 & 41 – 47

Wat worden er veel dieren genoemd! Het moet duidelijk zijn wat de Israëlieten wel en niet mogen eten. Pas in Leviticus 20: 24 – 25 wordt verteld waarom dat zo is. De HEER heeft de Israëlieten van alle andere volken onderscheiden. Laat maar zien in je eetpatroon dat je bij God hoort!

Waarom je dan geen varken of kameel mag eten, maar wel een rund is niet duidelijk. Al eeuwenlang denken christenen hierover na. Opvallend is in ieder geval dat de onreine vogels vleeseters zijn. Ze ‘eten’ bloed, wat doet denken aan de dood. Dit past niet bij de God van het leven. En zo doen de dieren die over de grond wriemelen denken aan chaos en niet aan (scheppings)orde. Dit zijn wat pogingen om het onderscheid te verklaren, maar het definitieve antwoord is er niet.

Belangrijker is de vraag wat er bedoeld wordt met rein en onrein. Bij onrein denk je aan ‘zonde’ of ‘vies’. Zou het om hygiëne zijn dat de Israëlieten geen varken mochten eten? In Leviticus zelf lees je dit niet. Rein en onrein staan helemaal in het kader van de cultus. Rein wil zeggen dat je in een goede verhouding tot God staat, je mag naar de Ontmoetingstent komen. Maar ben je onrein, dan moet je (even) afstand houden en kan je niet meedoen in de eredienst. En zo zijn er ook onreine dieren waar je afstand van moet houden. Ze zijn taboe.

De komst van Gods Zoon in de wereld maakt dat we anders omgaan met de voedselwetten. Niets dat van de buitenkant komt maakt de mens onrein, zegt Jezus. Het kwaad komt van binnenuit, uit ons hart. (Markus 7,15). Er moet van binnen is veranderen om in de juiste verhouding tot God te komen. Het komt aan op geloof in Jezus als redder en de heilige Geest die ons van binnenuit verandert. De volken buiten Israël mogen nu door geloof ook tot Gods volk horen en worden niet verplicht zich aan de voedselwetten van Leviticus te houden. Petrus wordt daarom aangemoedigd om alles te eten (Handelingen 10).

Uit je eet en drinkpatroon mag wel duidelijk worden dat je bij de Heer hoort. Er is een tijd geweest dat christenen geen paardenvlees omdat dat dier aan Wodan was. Nu moet je misschien wel minder vlees eten. Bovenal wordt je opgeroepen om de Heer voor alles te danken (1 Timoteüs 4,4).

Vragen

1. Wat is rein/onrein in Leviticus?
2. Moet je je als christen nog houden aan de voorschriften van Leviticus 11?
3. Wat is er in jouw drink/eetpatroon terug te zien van je geloof in God?
4. Noem een moment waarop je als christen zei: ‘hier kan ik niet aan meedoen’.