

## 4. Om stil van te worden

Lezen Leviticus 9: 22 – 10: 20

Een predikant stierf ooit tijdens zijn intrededienst. Wat moet je dan zeggen? Dat hij in het harnas stierf? Of dat het een oordeel van God was? Tegenwoordig zijn er niet zoveel christenen die dat laatste zullen zeggen. Maar dat is dus wel het geval bij Nadab en Abihu, de twee zonen van Aaron. Op de dag dat ze als priester worden gewijd worden ze door het vuur verteerd. De HEER straft meteen.

Waarom? Je leest dat ze ‘verkeerd vuur’ brachten, maar wat dat betekent? Vervolgens mag Aaron niet rouwen (!) En klinkt het alsof Mozes alleen op het laatst een klein beetje genade heeft (10,20). Weet hij niet hoe heftig dit moet zijn? Je kunt er boos, verdrietig en bang van worden. Of heel snel zeggen: dat was iets van het Oude Testament. Maar dat laatste is te makkelijk gezegd, want de eerste gemeente wordt door grote schrik bevangen als ze horen over de dood van Ananias en Saffira (Handelingen 5).

Dit soort teksten in de bijbel roepen veel vragen op. Hoe komt Gods oordeel en liefde bij elkaar? Wie durft er nog dichtbij te komen als het niet zonder gevaar is? Duidelijk is in ieder geval dat God geen tiran is die uit is op je dood. Maar hij is ook niet een tandeloze God die goedkoop doet over foutjes. Hij is de HEER die zijn heiligheid toont (10,3), je kunt Hem niet naar je hand zetten.

Hij is ook onze Vader die zijn Zoon uit liefde gegeven heeft (Johannes 3,16). Ga naar de plek waar God te vinden is en hij je zoekt: in Jezus Christus, het Woord dat mens is geworden en bij ons heeft gewoond. Hij heeft bij ons ‘getabernakeld’ staat er letterlijk in Johannes 1,14. Omdat het experiment met tabernakel en de priesters uiteindelijk niet slaagde. Niet omdat God onbetrouwbaar is, maar omdat de zonde er te diep bij ons ingebakken zit. In Jezus’ dood zie je Gods liefde en oordeel over het kwaad in je leven.

En dan besef je: ik ben geen haar beter dan die twee lang geleden. Wat ga ik snel goedkoop om met God, wat denk ik te klein van Hem. Wat wil ik Hem graag vormen naar mijn beeld. Wat is er veel wat zich verzet. En daarom moet ik soms ook mijn hand op mijn lippen leggen. Zoals Aaron lang geleden. De hogepriester zwijgt (10,3). Hij zegt niks. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de HEER.

### Vragen

1. Waarin botst deze geschiedenis met je eigen beeld van God?
2. Ben je bang voor God?
3. In hoeverre is het gevaarlijk om dicht bij God te leven?
4. Ben je wel eens stil voor het aangezicht van God, omdat hij heilig is?