

# 1. God roept je, kom dichterbij

Lezen Leviticus 1: 1 – 9

“De HEER riep Mozes en zei vanuit de Ontmoetingstent...” Zo begint het boek Leviticus. In de Joodse traditie wordt dit boek *wayyiqra* genoemd, naar het eerste woord (“en hij riep”). Voordat je struikelt over alle wetten en regels... het begint dus bij God! Hij neemt het initiatief. Keer op keer komen mensen pas in beweging als hij roept.

In het geloof ben je snel bezig met jezelf. Geloof ik wel voldoende? Ervaar ik God wel? Wat moet ik wel of niet doen? Dat zijn goede vragen, maar zie je nog dat geloven ook iets te maken heeft met gevonden worden, je *laten* redden, opnieuw geboren *worden*. Voordat jij van alles moet doen eerst maar eens zien dat God je al geroepen heeft. Het begint bij Hem, hij neemt het initiatief.

Het boek Leviticus gaat over iets wat eigenlijk onmogelijk is: dat de heilige God voor wie de zonde en het kwaad niet kan bestaan toch temidden van mensen komt wonen. Het gaat over verzoening en dat je dan ook zelf in beweging komt. De term ‘offer’ is gebaseerd op een Hebreeuws woord (*qorban*) dat ‘dichtbij komen’ betekent. In de eerste hoofdstukken lees je over 5 verschillende offers:

1. brandoffer (1,3) Wanneer je in Gods nabijheid wilde komen was er verzoening nodig. Dit meest gebruikelijke offer staat voor overgave en toewijding
2. graanoffer (2,1) – Een offer van bloem en olie. Je geeft iets terug van wat je van de HEER hebt ontvangen. Dank voor het dagelijks brood!
3. Vredeoffer (3,1) – Een offer om de verbondenheid met God te vieren, of de vrede met elkaar (na een verbondssluiting). Een deel van het vlees ging naar de priester.
4. Reinigingsoffer (4,3) – Een offer om gereinigd te worden van een onopzettelijk veroorzaakte schuld
5. hersteloffer (5,15) – Een offer om iets goed te maken wanneer je tegen Gods wetten was ingegaan en de rechten van een ander had geschaad. Er was ook een herstelbetaling van 20% extra vergoeding nodig (5,16)

Je voelt je door God geroepen om niet alleen toe te kijken, maar ook mee te doen. Je wordt een deelnemer in de eredienst en in heel je leven. De heilige Geest spoort je aan om met je schuld, je schaamte, verdriet en blijdschap bij God te komen. Om heel leven als een offer in zijn dienst te stellen (Romeinen 12,1-2).

## Vragen

1. Wat zegt het over God dat dit bijbelboek begint met *wayyiqra*?
2. In hoeverre kan je zeggen dat je eigen geloof bij God zelf begonnen is?
3. Zie je jezelf vooral als toeschouwer of deelnemer in de eredienst?
4. Wat moet er bij je gebeuren om je leven als een offer in zijn dienst te stellen?