

**Zondag 13 oktober 2019**

Week 6 – Vroomheid

1 Timoteüs 2,2 & 4,7-8 & 6,11



## Deel 1

### Lezen 1 Timoteüs 2,1-7

Deze week gaat het over ‘vroomheid’. Anders dan bij vriendschap, vrede en vrijheid, word ik daar niet meteen laaiend enthousiast van. Ben ik wel vroom genoeg? Leef ik wel goed genoeg voor God? Of: je wilt ook niet te vroom zijn, in ieder geval niet roomser dan de Paus.

Je hebt het beeld voor je van ‘heel gelovige’ mensen. Zoals je oma. Je ziet hier een oude vrouw de bijbel lezen.<sup>1</sup> En je vraagt jezelf af: zou ik dat ook niet meer moeten doen?

Maar het is tegelijkertijd ook boeiend. Als het *echt* is, dan word je er ook nieuwsgierig naar. Het geloof is bij haar doorleefd, het is iets heel bijzonders, het komt van binnenuit. En het bepaalt heel het leven.

Dat is ook precies waar je bij mag denken als het gaat om vroomheid. Paulus gebruikt vooral in deze brief aan Timoteüs het woord opvallend vaak (8 keer). Je kunt het vertalen met ‘godsvrucht’ (NBG51) of zoals de BGT het omschrijft: ‘*dan kunnen we God eren*’. Vroomheid betekent dat je ‘goede eerbied’<sup>2</sup> hebt voor God.

Het heeft te maken met respect. Voor het Romeinse rijk was dat ook de basis voor een stabiele samenleving. Dat je respect hebt voor het gezag en de goddelijke orde.<sup>3</sup> Als christen betekent vroomheid dan dat je innig verbonden bent met God en dat dat te zien is in je leven.

\*

Die vroomheid is persoonlijk, maar niet alleen naar binnen gekeerd. Zo kon Jezus ‘s morgens vroeg in gebed gaan tot zijn Vader. Om vervolgens aan het werk te gaan: mensen te genezen en te vertellen van Gods koninkrijk.

En ook uit wat Paulus zegt in zijn brief aan Timoteüs blijkt dat

1 [https://nl.wikipedia.org/wiki/Lezende\\_oude\\_vrouw](https://nl.wikipedia.org/wiki/Lezende_oude_vrouw)

2 *eusebia* = ‘reverance towards the gods, parents / piety’ (LS)

3 Van Houwelingen, 1 Timoteus CNT, 64.



vroomheid te maken heeft met een gebed voor *alle* mensen. Zo begint hij hier ook: ‘*allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt*’ (1).

In dit korte stukje komt dat ‘alle’ een paar keer terug. God wil dat *alle* mensen worden gered (4), Christus Jezus heeft zichzelf gegeven als losgeld voor *allen* (6). En we moeten voor *alle* koningen en gezagsdragers moeten bidden (2). Juist omdat Gods genade geen grenzen heeft, moet je ook voor iedereen kunnen bidden.<sup>4</sup>

Want God bekommert zich om deze wereld. Ook al vieren we vanmorgen in het avondmaal ook iets wat de wereld niet kent. En spreekt Paulus hier ook over één bemiddelaar tussen God en mensen (de mens Christus Jezus die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen (6)), dat sluit een open blik naar de wereld niet uit. We hoeven geen schuilkerk te worden met zo klein mogelijke deuren. Vanuit 1 Timoteüs 2 komt het beeld naar voren van een biddende gemeente midden in de wereld! De kerk is een gebedshuis.

Het zet mij aan het denken. Hoe vaak bidden we voor de burgemeester, voor de regering, voor presidenten? Voor onze burens? Ik probeer het nu wat meer te doen aan het begin van elke kerkdienst wanneer we bidden om Gods ontferming. Bidden voor de wereld, omdat we ook daartoe geroepen zijn als kerk.

\*

Tijdens het gemeenteproject zijn we bezig met de vraag: *heb ik de kerk nodig om te geloven?* Een goede vraag, maar het risico is dat we weer te veel met onszelf bezig zijn. Wat nu als we als gemeente geroepen zijn om de vraag te stellen: wat heeft die *ander* nodig? Waar kunnen we voor bidden?

Zo kijk ik ook naar deze oude vrouw. Misschien bidt ze wel voor haar kinderen, haar kleinkinderen? Zoals Job ook bad voor zijn kinderen na een feest. En Abraham voorbede deed voor Sodom. Juist als christen weet je hoe afhankelijk je bent van God, maar ook hoeveel hoop je mag hebben!<sup>5</sup>

Kortom: Vroomheid heeft te maken met bidden. Niet alleen voor jezelf, maar voor allen.



---

4 Van Houwelingen, 69.

5 Paas, Vreemdelingen en priesters, 224-225.

## Deel 2

### Lezen 1 Timoteüs 3,16 – 4,8

Vroomheid heeft ook te maken met trainen. Paulus zegt tegen Timoteüs: *‘Oefen jezelf in een vroom leven’* (7). Je komt er dus niet mee weg om te zeggen: ‘ik ben vanuit mezelf niet zo vroom’, want het is ook gewoon een kwestie van trainen. ‘Leef zoals God het wil. Oefen jezelf daarin’ (BGT)

Paulus zegt dat niet voor niets tegen Timoteüs. Deze jonge dominee kreeg aardig wat voor de kiezen in Efeze. Net als nu waren er christenen die hun geloof verloren (4,1), maar er waren ook fanatiekelingen die zeiden: je mag niet trouwen en dit en dat mag je niet eten.

Wij leven in een andere tijd. Over het algemeen wil ik juist trouwen aanmoedigen, om elkaar een belofte voor het leven te durven doen. Maar in die tijd waren er dus predikers die zeiden: ‘dit vindt God niet goed’. Vanuit een bepaald verlangen naar het paradijs misschien.<sup>6</sup> En dan benadrukt Paulus dat alles wat God geschapen heeft goed is (4). Het is de vraag hoe je daarmee omgaat.

Op die manier wil Paulus Timoteüs bemoedigen en aansporen. Zorg dat je fit bent! Zorg dat je lekker in je fel zit, ook als het gaat om het geloof, want dan kan je ook anderen goed coachen. ‘Oefen jezelf in een vroom leven’ (7)

\*

Als je van sport houdt, dan voel je dat wel aan. Je gaat elke week trainen, want anders mag je niet meedoen met de wedstrijd. Je voelt je ook gewoon een stuk fitter, je zit lekkerder in je vel. Je hebt weer een leeg hoofd, en ook spierpijn. Ik heb het zelf nodig om fit te blijven. Sport is belangrijk. Want je wilt graag gezond zijn. ‘Als je maar gezond bent’ hoor je vaak.

Maar, tegelijkertijd is het ook niet alles. Dat kan het wel worden. Sport is ook een van de grootste afgoden in onze tijd. Kijk dan wat Paulus zegt in vers 8: oefening van het lichaam heeft wel ‘enig nut’ – het is dus niet onbelangrijk – maar er is iets wat belangrijker is! *‘Het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal.’* Dus het is niet alleen van belang voor nu, maar ook voor straks en de tijd daarna.

---

<sup>6</sup> Van Houwelingen, 105.

\*

We vinden het normaal om een paar keer per week te trainen en ook nog vrijwilligerswerk voor de club te doen. Maar werkt dat ook op die manier in je geloof? En doe je mee aan de trainingsmogelijkheden in de kerk: catechisatie, bijbelstudie, naar de kerk gaan, etc.

Dit is wel een spannende. Want als het gaat om vroomheid zit je ook snel bij een ongezond 'moeten'. Ik zou eigenlijk meer moeten... bijbel lezen, bidden etc. Maar als je nu eens weer opnieuw zit *waarvoor* je traint? Het echte, eeuwige leven met God. Dat is iets wat van belang blijft, niet alleen nu, maar ook straks en later.

Laat je daarom meenemen. Juist in onze tijd is er bij velen een behoefte aan rituelen, aan vaste vormen. Kloosters zijn in trek. Je doet mee in de liturgie, in de gebeden. En je vraagt jezelf niet steeds af: heb ik nu eigenlijk wel zin om te gaan trainen? Nee, je gaat gewoon en doet mee.

Kortom: Vroomheid heeft te maken met trainen. Met discipline. Dat heb je nodig. Oefen jezelf in een vroom leven!

### **Deel 3**

#### **Lezen 1 Timoteüs 6,3-12**

Vroomheid heeft ook te maken met de goede strijd voeren. Strijd de goede strijd van het geloof... Win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent (12)

[Voetbalbeker] Hier waren we een tijdje terug heel blij mee. Niet omdat de beker zelf zoveel waard is, het is maar wat blik. Maar wel om waar die beker voor staat. Voor winnen als team.

Zo moet het ook in je geloof zijn. En Paulus denkt dan niet aan deze beker, maar aan rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid (11). En mocht je de dat nog niet meteen voor je zien, zet er het tegenbeeld maar tegenover. Je kunt ook ziek worden door ruzie, jaloezie, onenigheid. Dat heeft weinig met 'vroomheid' te maken. Daar moet je dus niet naar streven.

\*

Nog uitgebreider gaat Paulus in op het gevaar van rijk willen worden. Er waren in zijn tijd filosofen en predikers die zich graag goed lieten betalen voor hun preken. Maar, als iemand in dienst

staat van God, mag diegene niet uit zijn op winst. Ik mag dus geen predikant zijn om rijk te willen worden.

Maar net zo goed, geldt voor ons allemaal: we hebben niets in deze wereld meegebracht en zullen er ook niets uit meenemen (7). Je kunt schuren bouwen, bedrijven opzetten, het goed doen op school – maar er komt een dag dat je alles weer achter je laat. En daarom: ben je ook *tevreden* met wat je vandaag gekregen hebt?

‘*Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn.*’ (8) Ook dat is vroomheid. Dat je niet altijd maar *meer, meer* wil, want dan leef je alsof je leven daarvan afhangt. Als je wel zo leeft, dan brengt je dat op een verkeerd spoor. Je staat bloot aan verleiding (9) en door allerlei verkeerde verlangens en begeerten word je in het verderf gestort. Je brengt jezelf en anderen in gevaar. Sommigen zijn daardoor van het geloof afgedwaald, lezen we in vers 10.

Ook daarom kom je hier in de kerk. Om er weer opnieuw erbij bepaald te worden dat er meer is dan sport, school, studie, gezondheid, werk en een mooi huis. Of beter gezegd: dat er een God is dit het allemaal geeft. Om zo terug te keren tot de bron van het leven.

\*

We zijn bijna aan het eind van het gemeenteproject. Ik hoor er mooie dingen over terug. Maar ook is er vervreemding. Richting jongeren: ‘Waarom moet je alles zelf willen uitzoeken, er zijn toch ook gewoon regels in de kerk?’ En misschien dat jongeren denken: ‘Waarom gaan jullie er zo vanzelfsprekend vanuit dat God er is?’

[Avondmaalsbeker] Maar lukt het ons als gemeente om elkaar *hierin* te blijven vinden? Deze avondmaalsbeker? Om te gedenken dat Jezus bloed’ ons het leven geeft. De beker van het nieuwe verbond, van de overwinning!

Vroomheid is dan ook een *geschenk*, het begin van een nieuw leven. Want je kunt wel graag een ander horen zeggen over je huis: ‘Wat heb jij het goed voor mekaar zeg!’ Maar je hebt het pas echt goed voor mekaar als je in Jezus gelooft. En als je de goede strijd van het geloof voert. Ook dat is vroomheid. Win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent!

## Liturgie Nieuw-Lekkerland & Alblasserdam

Votum en zegengroet

**Zingen Liedboek 624: 1, 2** [Christus, onze Heer, verrees]

Verootmoediging

Wet van de Heer

**Zingen 'Alles in allen': 1, 2** [GK06 Gezang 125]

Gebed om ontferming

**Zingen 'Alles in allen': 3** [GK06 Gezang 125]

Dankzegging en voorbede

Inzameling van de gaven

Woord en sacrament

Gebed om verlichting door de heilige Geest

**Zingen 'Alles in allen': 4** [GK06 Gezang 125]

Brood en wijn

1. Lezen 1 Timoteüs 2: 1 – 7 & Verkondiging

**Zingen 'Barmhartig Vader op uw troon': 7, 9** [GK06 Gezang 131]

2. Lezen 1 Timoteüs 3: 16 – 4: 8 & Verkondiging

**Zingen Gezang 233** [Jezus vol liefde]

3. Lezen 1 Timoteüs 6: 3 – 12 & Verkondiging

**Zingen Psalm 119: 13**

Dankzegging

**Zingen Liedboek 624: 3** [Christus, onze Heer, verrees]

Zegen