

Vroomheid

Leeswijzer week 6



Dag 1

Lees p.79 tot p.80 'Vrome mensen'

Het woord vroomheid kom je vaak op een negatieve manier tegen. Wie wil er 'vroom' overkomen? Toch staat het voor iets moois: de innige omgang met God. Daarvoor is het nodig dat je kennis hebt van het goede dat God gedaan heeft (Calvijn).

1. Waarom willen velen niet 'te vroom' overkomen?
2. Tegenwoordig gaat het veel over 'spiritualiteit'. Zie bijvoorbeeld <https://www.weetwatjegeloof.nl/cursus/christelijke-spiritualiteit/> Welke van deze lessen lijkt je het meest boeiend?

Dag 2

Lees p.80 'Vrome mensen' tot p.81 'Vroom leven kun je leren'

Je kunt onder de indruk zijn van mensen die oprecht vroom zijn. En Paulus kan schrijven: 'volg mij na' omdat hij wil dat we net als hijzelf Jezus Christus volgen.

1. In Hebreeën 11 worden allerlei gelovigen van vroeger tot voorbeeld gesteld. Welke van de genoemde personen zie je als een geloofsheld?
 2. Wie in je eigen omgeving zie je als een 'vroom persoon'?
 3. Stelling: "Terug naar een heiligenverering!"
-

Dag 3

Lees p.81 'Vroom leven kun je leren' tot p.83 'Bij oefenen in vroomheid...'

Vroomheid kom je tegen in de brieven van Paulus, want hij wil dat de ambtsdragers en andere gemeenteleden met 'goede eerbied' voor God leven. Het is een geschenk van God en tegelijkertijd een opdracht om je daarin te oefenen. In hoeverre lukt het om in het dagelijks leven voor God te leven?

1. Lees 1 Timoteüs 6: 11. Sta bij elk woord even stil en bid of de Heer je daarin wil zegenen.
2. Hoe ben je een gelovige op je werk? Zie het voorbeeld van Daniel: <http://www.geloofinjewerk.nl/2009/07/16/daniel-medewerker-van-het-jaar/>

Dag 4

Lees p.83 'Bij oefenen in vroomheid...' tot p.84 'Waarom zou ik naar de kerk gaan?'

Oefenen in vroomheid betekent dat je beseft dat God in Christus naar ons toegekomen is en dat je een regelmaat aanbrengt in je gebed + bijbellezen. Het gaat erom dat je gevoed wordt door de woorden van het geloof.

1. Lees 1 Timoteüs 3: 16 en mediteer daarover. Dat doe je door stil te worden, te luisteren en te ontvangen (zie <https://cip.nl/52400-drie-redenen-waarom-meditatie-bijbels-is>)
2. In hoeverre helpt een vaste structuur je wel/niet in het bidden en bijbel lezen?

Dag 5

Lees p.84 'Waarom zou ik naar de kerk gaan' tot p.85 'Bovenstaande is...'

De kerk is bij uitstek de plaats om je te oefenen in vroomheid. Of maak je spannende keuzes meestal alleen? Wanneer je losser komt te staan van de kerkelijke gemeenschap komt ook het vroom leven op het spel te staan.

1. Hoe komt het dat velen de kerk helemaal niet als 'de plaats bij uitstek' ervaren om te oefenen in vroomheid?

Luister wat de huidige paus in 1 minuut zegt over vroomheid (NB! Alleen in het Engels) <https://www.youtube.com/watch?v=FGNeQgYOt2I>

Dag 6

Lees p.85 'Bovenstaande is vooral...' t/m eind van het hoofdstuk

Is de kerk werkelijk een plaats waar mensen gestimuleerd en uitgedaagd worden om vroom te leven?

1. Lees het begin van Psalm 119. Wat leert deze psalm over vroomheid / spiritualiteit?
2. Waarin heb je zelf bijbels onderwijs nodig om uitgedaagd te worden om vroom voor God te leven? Stuur een email naar dcmeijer@gkv met de vraag om hier eens over te preken.

Bid het gebed op p.87 hardop
