

Vrijheid

Leeswijzer week 3



Dag 1

Lees p.48 tot p49 ‘Vrijheid: een ingewikkeld ding’

Geeft de kerk vrijheid of juist niet? En aan wat voor vrijheid moet je dan denken? Is dat dat je op zondag kan doen wat je wilt, of het heeft het iets te maken met wat God wil?

1. “God dienen is de ware vrijheid” (Augustinus) Ben je het daarmee eens?

Dag 2

Lees p.49 ‘Vrijheid: een ingewikkeld ding’ t/m p.50

Wanneer ben je vrij? Als je nergens aan gebonden bent en kunt kiezen tussen 6 verschillende soorten cornflakes, of juist wanneer alles voorgeschreven is en je niet hoeft te kiezen?

Lees Deuteronomium 5: 6 – 7

1. De HEER heeft zijn volk bevrijd. Waarom komen daarna dan de geboden?

Welke vrijheid wordt gezocht in verschillende popliedjes? Zie

<https://www.nporadio2.nl/nieuws/25264>

Dag 3

Lees p.51 tot p.53 'Ik heb hiervoor twee vrijheden geschetst...'

Net als een tuin, is ook het leven dat God geeft begrensd. Binnen de grenzen heeft de mens de vrijheid om 'namen te geven', om God en de naaste te dienen. Vrijheid betekent ook dat je bepaalde dingen *niet* mag.

Lees Genesis 2: 15 – 17

1. Geven de geboden van God vrijheid of beperkt het juist je vrijheid?

Dag 4

Lees p.53 'Ik heb hiervoor...' tot p.55 'Waarom zou ik naar de kerk gaan?'

We kunnen slaaf worden van onze eigen idealen of vastzitten aan gewoontes. We kunnen slaaf worden van een *way of life* die heersend is in onze cultuur. Wij wanen ons vrij, maar zijn het vaak niet. God wil ons daarvan bevrijden en in de ruimte zetten om Hem te dienen.

1. In hoeverre ben je een slaaf geworden van een bepaalde manier van leven in onze cultuur?

Luister naar het lied 'Lang leve de vrijheid' van Christian Verwoerd
<https://www.youtube.com/watch?v=7jaEW0FG9Z4>

Dag 5

Lees p.55 'Waarom zou ik naar de kerk gaan?' tot p.56 'De kerk als plaats'

Je gaat naar de kerk om vrij te worden. En om dat net als Jezus zonder reserves met verschillende mensen om te gaan. Jezelf zijn, in contact met wie dan ook, dat is vrijheid.

Lees Filippenzen 2: 1 – 5

1. Wat moet er gebeuren om 'de gezindheid' van Christus Jezus te hebben?
-

Dag 6

Lees p.56 'De kerk als plaats...' t/m eind van het hoofdstuk

Het evangelie ontmaskert onze 'onvrijheid'. Je wordt als christen door de heilige Geest in de vrijheid gezet om God te dienen en je naaste lief te hebben. Buiten de kerkelijke gemeenschap blijven verslavende patronen gemakkelijker in stand. De regelmaat van kerkgang, ontmoeting, gesprek, gebed en bemoediging is onmisbaar op de weg naar een bevrijd leven.

1. Geloof je ook dat de kerk nodig is om in vrijheid te blijven leven?
 2. In hoeverre kunnen ook juist *binnen* de kerkelijke gemeenschap verslavende patronen in stand blijven?
-