

Preek Romeinen 12,9-16

Zondag 24 februari 2019

Jaarthema 2018-2019 – *Leven is geven*

Inleiding

‘Gaan jullie vanavond mee? Ik heb weer geld’ Ik hoor het het meisje nog zeggen, al is het lang geleden. Het klonk zo triest. Ze wilde vrienden ‘kopen’. Als ze geen geld zou hebben, zou ze niemand mee krijgen voor het feest. Maar nu had ze centen op zak, dus... wie gaat er mee?

Wat nep. Dat is geen vriendschap. Het is fake-vriendschap. We kennen het woord ‘fake-nieuws’, maar dit zou ook een goed woord zijn: fake-vriendschap. Het lijkt op vriendschap, maar het is nep. Niet eens een dun laagje chroom, maar een en al schroot.

*

Je prikt er zo doorheen. Die liefde die zich opblaast, maar geen inhoud heeft. Die collega op je werk die poeslief tegen je doet, maar intussen achter je rug om loopt te roddelen. De grote cadeaus van zakenpartners die alleen maar bedoeld zijn om je zakelijk te binden. Ze laten je ook vallen wanneer dat zo uitkomt. Er is een hoop liefde in de wereld wat weinig met liefde te maken heeft.

En hoe is dat bij ons? Bij jezelf, bij ons als gemeente? Hoeveel neppigheid zit daarbij? Na afloop van een dienst praat je met iemand bij de koffie, maar als je thuis bent laat je pas echt merken wat je van diegene vindt.

Wat hypocriet. En dat is precies het woord wat Paulus gebruikt in Romeinen 9. Zo moet jullie liefde voor elkaar er dus niet uit zien. Nee, laat uw liefde oprecht zijn. Ongeveinsd. Zonder maskers. Dat betekent dat je niet een rol speelt, zoals op het toneel, maar zoekt naar liefde die echt is. Dat is de aansporing vanmorgen.

Laat je liefde oprecht zijn!

Hoe ziet dat er concreet uit? We gaan vanmorgen vers 9-16 bij langs. De kernwoorden staan op het briefje dat je bij het binnenkomen vanmorgen het gekregen.

Romeinen 12: 9 – 16

Laat uw liefde oprecht zijn



- | | |
|--------------------|--|
| 1. Vastgelijmd | Verfenschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. |
| 2. Broers & zussen | Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. |
| 3. Respect | Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. |
| 4. Enthousiasme | Wees verheugd door de hoop die u hebt, |
| 5. Hoop | wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. |
| 6. Volharding | Bekommer u om de noden van de heiligen |
| 7. Bidden | en wees gastvrij. |
| 8. Geven | Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. |
| 9. Gastvrij | Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. |
| 10. Zegen | Wees eensgezind; |
| 11. Meeleven | wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. |
| 12. Eensgezind | |
| 13. Nederig | |

Hartelijke groet! Paulus

1. Vastgelijmd

Dat woord zie je niet direct terug in de tekst, maar ik kom erop omdat Paulus zegt: ‘*Verfenschuw het kwaad en wees het goede toegedaan*’. Houdt vast aan het goede, wees eraan gehecht.

Dat gehecht-zijn-aan kom je ook tegen in de tekst: “*Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden.*” Matteus 19,5 / Genesis 2). Wanneer je trouwt met een ander, dan deel je heel je leven. Je geld, je zorgen, je lichaam – alles. Je bent aan elkaar gehecht. Aan elkaar vastgelijmd. Wanneer dat uit elkaar getrokken wordt, gaat er veel kapot.

Paulus zegt hier in Romeinen 12: wees verbonden aan het goede. Verfenschuw het kwaad. Blijf bidden: ‘verlos ons van de boze’. Want de macht van het kwaad, de duivel, de zonde en je verkeerde verlangens willen maar een ding: je losweken van de bron van het leven. Je wijs maken dat je genoeg hebt aan jezelf, dat jijzelf de bron van het leven bent een je anderen niet nodig hebt. Laat staan God.

Maar Leven is geven. Daar hebben we het dit jaar over. En bij Leven denken we aan Jezus Christus die de Opstanding en het Leven is.

Dit is de derde preek in het kader van het jaarthema. De eerste keer, aan het begin van de herfst zagen we dat christen-zijn betekent dat je je door God laat gezeggen. Stel jezelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst (1). Verander je gezindheid, pas je niet aan aan deze wereld (2). Kortom: leef voor God.



Dat heeft ook gevolgen voor hoe je naar jezelf kijkt. Daar ging het aan het begin van de winter over. Sla jezelf niet hoger aan dan je kunt verantwoorden (3). Denk overeenkomstig het geloof. Je slaat jezelf niet op de borst, maar ziet dat alle gaven je gegeven zijn.

Eigenlijk ging het toen ook al over de relatie tot elkaar. Je ziet dat anderen net zo goed nodig zijn als jij, bepaalde dingen beter kunnen en gelooft dat je onderdeel bent van het ene lichaam van Christus (5). Over die relatie tot elkaar gaat het vanmorgen verder.

2. Broers & zussen

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En hoe gaan broers en zussen met elkaar om? Broers en zussen hebben elkaar lief. Als het goed is. Helaas lang niet altijd. Familieruzies en conflicten grijpen diep in.

En dat is niet voor niets. Je familie, dat is je bloedband. En je broers en zussen heb je als het goed is lief. Dan maak je op de goede momenten ruzie, maar kom je ook voor elkaar op als dat nodig is. Want je komt niet aan mijn broer. Je blijft met je poten af van mijn zus! Hoewel je elkaar dwars kan zitten tot op het bot, ga je ook voor elkaar door het vuur. Je laat elkaar niet los.

Ga ook zo met elkaar om in de gemeente. Heb elkaar lief als broers en zussen. Best een uitdaging om het ook zo te blijven zien. Zie je de club hier vanmorgen niet als een club, maar als een

familie?

Want je kiest toch zelf wie er in je vriendengroep zit? Met wie je gamet? Wie er in je netwerk zit? En je denkt bij de kerk: die mensen heb ik niet uitgekozen. Voel ik me hier wel thuis? Familie..?

Toch hoop ik dat je ontdekt dat wat we hier met elkaar delen van een andere wereld is. We hebben elkaar inderdaad niet uitgekozen. Maar laten we geloven dat God zelf ons bij elkaar brengt. En ons tot een familie maakt. Zien we elkaar als de familie van God? Hij als onze Vader, en wij als broers en zussen. Dankzij Jezus Christus.

3. Respect

Acht de ander hoger dan uzelf. Of zoals de BGT vertaalt: *“Laat altijd zien dat je respect hebt voor de ander”*

Dat betekent niet dat je kruiperig moet worden. Of jezelf moet wegcijferen omdat je denkt dat je niet veel waard bent. Waar het om gaat is dat je gericht bent op het belang van de ander. Dat je hem of haar wilt eren. Mooier maken. Dat je gewoon laat merken dat de ander de moeite waard is.

Dat is een opdracht. En betekent dat je een keer koffie drinkt met iemand die je eigenlijk niet mag. Zijn gezeur, haar geklaag waardoor je altijd het idee hebt dat je het nooit goed genoeg doet. Maar je schrijft hem of haar niet af. Je wilt de ander hoog achten.

4. Enthousiast

Laat uw enthousiasme niet bekoelen... Dat kan. Dat je vol vuur ergens aan begonnen bent, maar het ook zomaar uitdooft.

Je doet je best om iets te organiseren, je probeert het goede te doen voor de gemeente, maar dan is er maar weinig animo. Er komen maar weinig opdagen. Je mist de juiste spirit en je denkt: ‘waar doe ik het voor?’

Zo kan het ook gaan in je persoonlijk geloof. Eerder was je vol vuur voor God. Je ging met plezier naar de kerk. Maar inmiddels is de rek er een beetje uit. Je gelooft het wel, maar gelooft niet

meer vol vuur. Er is een stuk luiheid ingeslopen.

Vanmorgen zegt de Heer via zijn apostel Paulus tegen je: “*Wees niet traag in je inzet*” Wees niet lui. Maar laat je aanvuren door de Geest en dien de Heer.

Het belangrijkste wat je dus moet doen om weer enthousiast te worden is je richten op God. Niet nog 10 acties er tegenaan gooien, maar allereerst je hart openen voor de heilige Geest. Kom tot rust. Drink uit de levende bron. Laat je aanvuren door de Geest en dien de Heer.

5. Hoop

Want we leven in hoop. Met beiden benen op de grond. Heel realistisch. Net oog voor alles wat er mis is in je eigen leven, de gemeente, de wereld. Maar wel met het hoofd omhoog. Wees verheugd door de hoop die u hebt.

6. Volhouden

Houd daarom vol. Die drie, hoop-volhouden-gebed horen bij elkaar.

Je kunt het moeilijk hebben omdat je gelooft. Het wordt niet geaccepteerd.

Je kunt het moeilijk hebben omdat je in de kerk mensen tegenkomt die je diep teleurstellen. Of teleurgesteld hebben. Hoeveel mensen kunnen geen verhalen vertellen over wat er ooit is gebeurd? Waardoor ze niet meer in de kerk komen.

En dan heb ik het nog niet over alles gehad wat diep in je leven ingrijpt. De dood, een ernstige ziekte, berichten over diep onrecht. Jezus heeft vlak voor zijn sterven gezegd wat er allemaal nog zou gebeuren in de wereld en dat iets waar je bang van kunt worden. Oorlogen, vervolging, aardbevingen.

Maar het belangrijkste wat hij toen zei was dit: houd vol. Volhard in je geloof. En zo zegt Paulus in Romeinen 12 ook: Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt.

7. Bidden

En blijf daarin bidden. Ook dat past dus bij die oprechte liefde. Ik hoop dat je ziet dat je bij oprechte liefde aan veel meer moet denken dan alleen dat je ‘goed doet voor de ander’.

Liefde is in de bijbel de grond onder je voeten, de kracht waaruit je leeft. Het heeft alles te maken met God die zijn Zoon zond in de wereld waardoor ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Daardoor mag je God ‘Abba Vader’ noemen en verzekert de heilige Geest je er van dat je een geliefd kind van Hem bent.

En dan ga je ook bidden. Met open handen. Je bidt om vergeving, want je komt tekort in je geloof, hoop en liefde voor God en de mensen om je heen. Je dankt voor al het goede wat hij heeft. Je bent blij dat God je handen vult.

8. Geven

En dan kan je ook geven. *Bekommer je om de noden van de heiligen.* Want het is toch te gek voor woorden als je zegt dat je gelooft, maar je vervolgens de ander in de kou laat staan. Dan heb je een ‘dood geloof’ schrijft Jakobus in zijn brief.

Nee, leven is geven. Dat gaat verder dan de vraag: wat kan jij missen? Het is heel concreet het goede zoeken voor mensen die het minder hebben. Je ziet er iets van in de collecte, in het krat voor de voedselbank. Het is de tijd die jij inzet voor de mensen om je heen.

Dank aan God dat we dit ook zien in de gemeente. Degenen onder jullie die zich inzetten voor vluchtelingen, voor een buurman of buurvrouw die je als mantelzorger ondersteunt. Op die manier wordt Gods liefde heel concreet.

9. Gastvrij

Wees gastvrij. Dat is een houding. En doe het dan oprecht. Dus niet: ‘wil je nog een kopje koffie?’ waarmee je eigen bedoelt: ‘wanneer ga je nu eens weg?’ En je rammelt een paar keer met je sleutels op tafel...

Dat wil niet zeggen dat je elk weekend een feest moet geven,

maar betekent dat de ander net zo goed mag delen van alles waarin God jou heeft gezegend.

In de tijd van Paulus waren er nog minder hotels en b&b's dan nu, en was het maar al te nodig dat rondreizende christenen onderdak konden vinden. Maar ook vandaag de dag is gastvrijheid iets waarin liefde heel concreet mag worden.

10. Zegen

Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Of zoals de BGT meer algemeen vertaalt: Als mensen je in moeilijkheden brengen, bid dan voor hen.

Denk maar aan die lastige collega, die irritante baas, diegene op school die jou pest. Wat diegene doet hoef je niet goed te praten en je hoeft ook niet alles over je kant te laten gaan, maar vraag jezelf ook af hoe je kunt voorkomen dat je de ander gaat vervloeken.

Want dat is het tegenovergestelde van zegen: vloek. Dat je hoopt en bidt dat er iets ergs met die ander gebeurt. Zegen is dat wat je aan het eind van een kerkdienst hoort: God gaat met je mee, hij heeft beste met je voor. Hij wil voor je zorgen.

Voel je dat deze liefde echt van een andere wereld komt. Vanuit mezelf neem ik liever wraak, zet ik het een ander betaald. Maar dit is wel precies waar Jezus zijn volgelingen toe oproept in de bergrede. Een volmaakte liefde. Een liefde uit God. Zegen degenen die je dwars zitten. Bid voor hen.

11. Meeleven

Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Ook hierin wordt de liefde concreet.

Mooi dat dit ook gebeurt in de gemeente. Je bent er wanneer er veel verdriet is. Je huilt met degenen die huilen. En je weet niet wat je moet zeggen, maar je komt wel naar de samenkomst voorafgaand aan de begrafenis.

En dan de kaartjes. Eerder dacht ik eerlijk gezegd wel eens: daar gaat het toch niet om in de kerk, om kaartjes sturen? Hoe zit het

met je persoonlijk geloof? Kan je daar ook iets over zeggen? Maar dat zag ik echt verkeerd. Dat is een valse tegenstelling. Het is allebei nodig. Juist uit wat je doet blijkt wie je bent. Waar je voor staat. In wie je gelooft.

In verdriet en in blijdschap. Misschien is blij zijn voor een ander nog wel moeilijker dan meeleven bij verdriet. Voorbede vragen wanneer iemand zijn been heeft gebroken doen we eerder dan wanneer iemand promotie heeft gemaakt op z'n werk. Want roept dat geen jaloezie op?

Maar juist wanneer je gelooft dat zegen uit Gods hand komt, mag je ook blij zijn met wie blij zijn.

12. Eensgezind

Wees eensgezind. Dat wil niet zeggen dat je overal hetzelfde over moet denken. Zeker niet! Maar wel dat we allemaal dezelfde houding leren. Dat waar Paulus dit hoofdstuk mee begonnen is. Die 'ware eredienst' (1). Samen gericht zijn op wat God van ons vraagt.

13. Nederig

Die eenheid spreekt niet vanzelf. Het grootste gevaar voor die eenheid is misschien wel trots. En daarom staat hier tot slot: *wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.*

Trots is iets wat je niet zo snel ziet aan de buitenkant. Aan de gemeente in Korinthe heeft Paulus een pittige brief geschreven juist hierover. Want wat was er veel van de heilige Geest te zien. Daar doet Paulus dan ook niet minzaam over. Prachtig is dat! Verlang naar meer van de heilige Geest. Alleen, doe het allemaal wel tot opbouw van de gemeente! Bid in alles om wijsheid. Wees nederig, zoals onze Meester zelf.

Afsluiting

We zijn de tekst bij langs gelopen. Ik hoop dat je proeft hoe mooi de liefde van God is en dat je er naar mag verlangen dat de heilige Geest die liefde in ons doet wonen. Dat het heel praktisch is. Dat je een kind van God bent, mag ook te zien zijn in je leven.

Je kunt dit lijstje op de koelkast hangen. Er nog eens naar kijken. En denken: zo zou het eigenlijk moeten. Maar daar zit wel een risico in. Daar wil ik mee afsluiten.

Want als het gaat om Gods goede geboden, zijn wetten en leefregels – dan is er altijd het risico dat je denkt: ‘Dit moet ik dus beter gaan doen’ en je vergeet dat je het alleen maar kunt wanneer de heilige Geest je leven vervult. Alsof het een huiswerkopdracht is die je nog moet afmaken.

Maar goede vruchten groeien alleen aan een levende boom. Alleen wanneer je verbonden met de ware wijnstok, met Jezus zelf, kan Gods liefde ten volle gaan bloeien op de manier zoals Paulus deze tekent. Dan gaat de heilige Geest ook met je aan de slag.

Zoals ik het iemand hoorde zeggen: *“Als Christus niet geboren wordt in ons hart wordt ons christendom een idee en onze navolging een moralistisch programma.”*¹

En juist dan wordt het nep. Fake. En kan je heel erg je best doen, maar is het niet oprecht.

Blijf daarom dicht bij de bron van het leven. Voel maar hoe deze liefde kan botsen. Wat vind ik het moeilijk om degene die mij dwars zit te ‘zegenen’, wat vind ik het moeilijk om te geven. Maar ik wil het wel leren. Ik verlang er wel naar.

Die liefde wil ik van God leren, die zichzelf gaf in zijn Zoon. Bij Hem is het nooit nep. De liefde waartoe de Heer je oproept is een hele opgave. Maar wel een mooie. Een eentje waarin God je niet alleen wil laten. Dus open je handen. Laat ze vullen. En ga dan ook geven. Vanuit echte liefde.

Amen

1 Peter Halldorf, Vol van de Geest, 85.

Zondag 24 februari 2019

Liturgie Alblasserdam & Nieuw-Lekkerland

Votum en zegengroet

Zingen 'Votum en groet' [<https://www.sela.nl/liederen/1/votum-en-groet.html>]

Schuldbelijdenis

Zingen Psalm 130: 1, 2

Genadeverkondiging

Zingen Psalm 130: 3, 4

Gebed bij de opening van het Woord

Lezen Romeinen 12

Kindermoment

Zingen Opwekking 194 [U maakt ons een]

Verkondiging

Zingen Liedboek 971: 2, 3 [Zing een nieuw lied]

Wet van de Heer

Zingen Liedboek 671: 1, 3 [Nu bidden wij]

Dankzegging en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen Psalm 135: 3, 8, 12

Zegen