

Preek Romeinen 12,1-2

Zondag 9 september 2018

Jaarthema 2018-2019 – *Leven is geven*

Inleiding

Leven is geven, dat is het jaarthema voor dit seizoen. Ik hoop dat we er dit jaar extra bij stil kunnen staan hoeveel God ons geeft en dat wij daarom ook gevers moeten worden.



Leven is geven. Het is ook een liedje van Marianne Weber. Misschien niet helemaal de muziek die je dagelijks luistert, maar in levensliederen van haar en andere Nederlandse artiesten gaat het vaak over leven. Met veel aandacht voor verdriet en ook de dood. Zij zingt: *leef toch je eigen leven op de weg naar het geluk.*

Het viel me ook op bij het kijken naar het afscheid van Wesley Snijder als voetballer afgelopen week. Terwijl hij op het veld een ereronde liep, zong een vriend een lied met de boodschap dat je vandaag moet leven alsof het je laatste dag kan zijn.

Daar zit wat in. Je bent sterfelijk en het is goed om bewust te leven. Maar ik word ook altijd wat droevig van deze teksten. Het is leven zonder hoop op de eeuwigheid, en is ook niet sterk gericht op jezelf. Jij moet de dag plukken, want morgen kan het voorbij zijn. Met alle druk die het ook met zich meebrengt. Aan hypes, aan vlogs die je moet volgen...

Ik hoop u en jou vanmorgen een andere boodschap mee te geven. Vanuit het goede nieuws dat God leeft, hij de bron en doel van je leven mag zijn.

En dat heeft gevolgen voor allerlei relaties. Voor je omgang met God, met jezelf, met elkaar, met je vijand, met de overheid, etc. Vanaf



Romeinen 12 werkt Paulus dat allemaal uit en ik wil dit seizoen in ieder geval stilstaan bij die eerste vier. Het is nu zo goed als herfst en ik zal preken nav de eerste twee verzen (relatie tot God), aan het begin van de winter over vers 3-8 (relatie tot jezelf), aan het begin van de lente over 9-16 (relatie tot elkaar) en aan het begin van de zomer over 17-21 (relatie tot je vijand).

Dus in vier keer door Romeinen 12 heen. Ik hoop dat ook tijdens diaconale bezoeken, huisbezoeken en gesprekken op bijbelstudies en verenigingen het hierover mag gaan. Leven is geven, living is giving.

1. Geef jezelf

Afgelopen week werd er tijdens het eten 's avonds bij ons aangebeld. Al mopperend liep ik naar de deur, want het zou wel weer een collecte zijn. Maar het was br Klaas Kranenburg. En hij vroeg niet om geld, maar kwam om iets te brengen: druiven uit zijn tuin. Uit de overvloed. Verschillende soorten druiven, met pit, en lekker.

Mooi vind ik dat! Geven met plezier. Hij vertelde ook dat ze op de tuin op die manier ook met elkaar deelden. Van de druiven, de tomaten, de bloemkool waarvan je veel hebt.

Op die manier is geven prachtig. En zou dat ook de houding zijn waar Paulus op doelt in Romeinen 12,1-2? Ik zal het eerste vers nog een keer lezen: *Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.*

*

Misschien denk je bij een offer: gelukkig hoeven wij dat niet meer. Want behalve dat het nogal bloederig moet zijn geweest, er wat van je gevraagd om het mooiste en gaafste dier dat je had aan de HEER te geven. Dat kostte je echt wat! Zoals ik dominee hoorde zeggen: dat was een rib uit je lijf.

We zijn hier vanmorgen niet met een dier gekomen. Bij offergaven denk je misschien aan de collecte, maar ik weet niet of dat vanmorgen een rib uit ons lijf is... Maar voor je denkt dat het

nu allemaal wat makkelijker is dan vroeger: de vraag is of jijzelf een levend offer voor God bent.

Stel jezelf als levend offer in dienst van God. Geef jezelf als een geschenk aan God, zoals de BGT vertaalt. Dat is nogal wat! Dat gaat dus om meer dan een offerdier, om geld, of een stukje van je tijd. Het gaat om je hele persoon.

Letterlijk heeft Paulus het hier over je lichaam: ik roep je op je lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welgevallig (HSV). Dan mag je denken aan hoe je omgaat met je eigen lichaam. Geloven doe je echt niet alleen met je hoofd, dat heeft ook alles te maken met je hart en met je handen. Dat moet ook gewoon blijken uit je gedrag.

*

Ben je bereid om je helemaal aan Hem toe te wijden? Heb je de HEER lief met je verstand, met je hart, met alles wat je bent en hebt? Dat is het blijvende van de wet. Dat is het bijzondere van Gods wet, ook altijd geweest. Dat raakt het hele leven. Met allerlei wetten over eten en drinken, over reinheid, over het huwelijk, over hoe je moet omgaan met vreemdelingen.

Misschien is dit je verlangen. Je wilt leren geven en delen zoals God het bedoelt heeft. Daar wil je dit jaar graag mee aan de slag.

Maar misschien denk je ook wel: heb ik daar wel zin in? Kan ik dat wel? Wil ik dat wel? Ik vertelde net over die avond dat er bij ons werd aangebeld. Twee dagen later werd er opnieuw aangebeld. En toen was het wel een collecte. Voor een doel waarvan ik dacht: gaat er al niet heel veel geld naar dat onderzoek toe? Maar omdat ik het genant vond om er niks in te doen keek ik op het sleutelkastje en zag nog 20 cent liggen. En dat heb ik dan gegeven.

Maar is dat geven? Is dat delen van de overvloed, zoals die druiven? Nee, het is mijn gezicht redden. Als de collectant niet ziet hoe weinig het was. Het is er vanaf willen zijn. Zo kan je ook leven met God. We geven wel, maar het is niet van harte. Het is om iets af te kopen. Om met hem te onderhandelen of iets af te kopen.

Maar bij Paulus is het altijd: geven omdat je rijk bent in Christus. Ook in Romeinen 12 is dat de bron. Kijk eens hoe goed God voor jou is!

2. Want hoe goed is God voor jou!

Zo begint dit hoofdstuk: *Met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u...* Jullie weten hoe goed God voor ons is, daar heb ik jullie net heel veel over verteld! Dat Gods gerechtigheid buiten de wet zichtbaar is geworden en ieder die vertrouwt op wat Jezus Christus heeft gedaan rechtvaardig wordt verklaard. Dat je hoop mag hebben voor de toekomst, hoewel de schepping nu nog zucht, enz.

Denk aan de tekst waar we vorige week bij stil stonden: dat alles uit Hem is, door Hem en tot Hem. Hij is de bron en het doel van je leven. En als dat zo is, als je God kent als de gevende God, en je bent zijn kind, dan wil je ook op Hem gaan lijken. En geef jij jezelf als een levend offer aan Hem. Dan stel je je in zijn dienst.

Kijk ook maar eens goed naar die handen op dat plaatje. Zijn het nu handen die iets aannemen of handen die geven, die misschien wel een prachtig kado uit handen geven? Het is moeilijk te zien. Het is misschien wel allebei. Daarom vind ik het plaatje ook mooi passen bij het jaarthema.



Want zo werkt het wanneer je God kent in Jezus Christus. Je open handen worden volop gevuld, wat ben je rijk wanneer je Hem kent. En daarom heb je ook veel te geven! En word je aangespoord om Hem te volgen.

Romeinen 12 is zo de overgang naar de laatste hoofdstukken van Romeinen waarin Paulus allerlei aansporingen doet. En dat is niet de overgang van theorie naar praktijk, maar volop onderdeel van het evangelie. Het mag en moet zichtbaar zijn waar jouw hart voor klopt. Voor wie je hart klopt.

*

Dat betekent wel dat je goed aangesloten moet blijven op de bron van het leven. Om steeds weer te ervaren en te geloven dat God

oneindig goed voor je is. Volgende week vieren we weer het avondmaal. Helaas ben ik er 's morgens niet bij, maar dat zijn de momenten waarop je het nog eens extra mag proeven. Hoe goed is God voor mij! En voor ons.

Je kijkt net als Paulus in Romeinen 1-11 terug op wat God allemaal heeft gedaan. Dat Hij zichzelf gegeven heeft in de dood. En dat zijn dood jouw leven is. Niet alleen voor toen, maar voor de komende week. Het leven van elke dag.

Alleen als je gelooft dat God jou veel heeft gegeven en ook nu veel wil geven, ga je op een echte manier leren geven. Niet zoals ik bij die collecte, maar meer zoals Klaas met die druiven. Met plezier, met vreugde, omdat je ontdekt wat écht belangrijk is in dit leven. En in het leven met God.

3. Pas je niet aan, maar verander

Die aansporing doet Paulus. En niet voor niets, want het is niet moeilijk om die focus op God en zijn koninkrijk te verliezen. Als je niet meer bent aangesloten op de bron, dan ga je steeds meer voor jezelf of voor iets in deze wereld leven.

In Romeinen 1 staan scherpe woorden over Gods oordeel: dat hij mensen ook in hun lage begeerten heeft uitgeleverd aan hun zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam ontteren (1,24). In plaats van de schepper ga je het geschapene aanbidden. Dat kunnen dieren of dingen zijn, maar ook mensen. En dan heb je een idool of een god met een beperkte houdbaarheidsdatum. Nu is het voor jou alles, maar het kan morgen over zijn.

Maar jullie leven toch anders? Je weet toch dat je je niet moet aanpassen aan deze 'tijd', of aan deze wereld. Zoals de BGT vertaalt: doe niet zoals de mensen die zonder God leven. Maar leef je leven voor God. Dus niet zoals gezongen wordt: 'leef toch je eigen leven' maar leef je eigen leven op de weg van God.

*

Over wat voor dingen gaat dat dan? Vroeger was dat wat overzichtelijker. Niet naar een cafe, naar de film. Intussen vinden we het toch wel heel fijn om naar niet-gelovige collega's te laten weten dat wij ook gewoon meedoen hoor. En niet bekrompen

zijn. En soms is dat heel terecht. Om te vertellen dat het niet om regels gaat, maar om het kennen van de levende God.

Maar net zo goed is het niet verkeerd om gewoon wel te zeggen dat je naar de kerk bent gegaan, en ook een prima weekend. Of dat je een bepaalde film wel hebt gestopt of had moeten stoppen, omdat het gevloek en de naaktscenes meer met je doen dat je wil.

Een voorbeeld. Afgelopen week bleek dat de ING niet ingreep terwijl klanten honderden miljoenen witwasten... Het kan zijn dat je je schouders ophaalt, of dat je er heel boos over bent. Je vertrouwt die bankenwereld sowieso niet. Het is tegenwoordig niet moeilijk om veel maatschappelijke verontwaardiging te proeven over van alles en nog wat.

Maar ook dit kwam afgelopen week naar voren in het nieuws: verzekeraars sporen meer fraudeurs op. De meeste fraude vindt plaats met schadeverzekeringen en vooral met de auto. Op de radio werden in dit verband mensen op straat



Rutte over witwaszaak ING:
'Buitengewoon ernstig'



Verzekeraars sporen meer
fraudeurs op

geïnterviewd met de vraag of ze dat ook zelf deden. Een meisje gaf toe niet eerlijk te zijn bij het opgeven van schade aan de telefoon, maar zich vooral druk te maken over welk verhaal je het beste kunt vertellen. Het raakte niet haar geweten, want weet je hoeveel premie er steeds betaald was aan die verzekeringen? Ze had recht op een nieuwe telefoon.

Zij is niet de enige die dat denkt. En juist nu er een enorme druk is om de juiste spulletjes te hebben neemt de oneerlijkheid toe. Je vindt dat de verzekering of de belastingdienst wel genoeg krijgt, en staat jezelf toe om niet helemaal eerlijk te zijn. Weet je hoeveel mensen dat doen? Je lacht erom.

Maar als je dat doet, leef je dan niet net zoals veel mensen om je heen? Niet dat niet-christenen geen geweten hebben, maar ik heb het over die houding waar Paulus het over heeft. Blijkt uit je leven dat je volwassen wilt worden in je geloof?

4. Ontdek wat God van je wil

Mooi dat Paulus het heeft over ontdekken. Blijkbaar mag het ook een ontdekkingstocht zijn en is het iets wat je niet allemaal in een boekje zult vinden. Het is iets waar je over na mag denken, zoals mensen die volwassen worden ook vragen stellen, nadenken en beslissingen nemen. Om te onderscheiden wat de goede wil van God is.

Als je bijvoorbeeld wel eens fraudeert, vraag jezelf dan eens af of je nog wel tevreden bent met wat God je geeft. En of je Hem ook durft te vertrouwen als je het met minder moet doen. Leef je nu als een volwassen christen of meer als een kind dat gewoon steeds wil horen: dit mag wel, dat mag niet. En je hoopt in de kerk af en toe van mij te horen wat wel en niet mag, maar veranderen doe je nooit.

Maar wie weet hoe goed God is, daar steeds meer van doordrongen raakt, die voelt ook hoe terecht het is dat in Romeinen 12 staat: verander! Door je gezindheid te vernieuwen.

*

Je weet ook meteen: dat kan ik helemaal niet uit eigen kracht. Daar heb ik de heilige Geest keihard voor nodig. Want hoe ik mijzelf geef lijkt vaak meer op die 20 cent voor een collecte dan dat levende, heilige, welgevallige offer in Gods dienst. Als ik kijk naar de tijd die ik neem voor God, dan is er heel wat wat mag veranderen.

Hoe wordt je lichaam een offer? Lang geleden zei Chrysostomos daarover: laat je oog niet kijken naar het kwaad, en het wordt een offer. Laat je tong geen smerigheid spreken, en het is een offer. Laat je handen geen wetteloze daad verrichten en het wordt een volledig brandoffer.¹

Dat gebeurt wanneer je goed leert kijken. Wanneer je ook het komende seizoen je handen open houdt om te ontvangen én te geven.

Laten we zoekend en bidden ontdekken wat God van ons wil. Ook als gemeente. Ik hoop dat je in de gemeente ook met anderen in gesprek kan over de dingen waar je dan tegenaan loopt. Die jou

1 Moo, 754.

remmen om jezelf helemaal in Gods dienst te stellen. Wat je in deze wereld afleidt, in verwarring brengt of verleidt om halfbakken voor God te gaan leven. Waardoor het geloof steeds meer gaat over allerlei bijzaken en niet meer over jouw toewijding aan God.

Leven is geven. Living is giving. Leven met God, is jezelf geven. Want je hebt meer dan genoeg!

Afsluiting

Ik sluit af met nog een keer Romeinen 12,1-2. En dan in een parafraze die ik tegenkwam (The Message) en vertaald heb naar het Nederlands:

Dus dit is wat ik wil dat je doet. God helpt je erbij. Neem je gewone, dagelijks leven (slapen, eten, naar je werk gaan en rondlopen) en breng dat voor God als een offer. Omarm dat wat God voor jou doet, dat is het beste wat je voor Hem kunt doen. Pas je niet zo goed aan aan je cultuur dat je erin past zonder nog na te denken. In plaats daarvan moet je je aandacht richten op God. Je zult veranderd worden van binnenuit, beter herkennen wat hij van je vraagt en er snel op reageren. Anders dan de cultuur om je heen die je naar beneden trekt tot onvolwassenheid, haalt God het beste uit jou en word je steeds meer volwassen.

Amen

Liturgie Nieuw-Lekkerland & Alblasserdam

Votum en zegengroet

Zingen Psalm 92: 1, 4, 5

Verootmoediging

- Lezen Romeinen 3: 9 – 20
- **Zingen Gezang 237: 1, 2** [God enkel licht]
- Lezen Romeinen 3: 21 – 26
- **Zingen Gezang 237: 3**

Gebed om verlichting door de heilige Geest

Lezen Romeinen 11: 33 – 12: 8

Zingen Gezang 237: 4, 5 [God enkel licht]

Verkondiging

Zingen Psalm 16a [= Opwekking 727 'Ik val niet uit zijn hand']

Wet van de Heer

Zingen Psalm 50: 7, 11

Dankzegging en voorbede

Inzameling van de gaven

Zingen Liedboek 868: 1, 3, 4 [Lof zij de Heer]

Zegen